



Wat doen wij in Gods naam?

**Programma september 2024 – januari 2025
De Ontmoeting**



Inhoud

	Pagina
Overzicht activiteiten	3
Voorwoord	4
Startzondag	5
Podium De Ontmoeting	6
Diaconie	8
Gemeenteactiviteiten: Woensdagochtendinloop	10
Woensdagochtendkoor (Woeko's)	11
Ont-meet Vega Proeverij	12
Vrijdagmiddagtreffen	13
Ontmoeten op Voeten	13
Vieren	14
Pastoraat	16
Kunst & Verdieping	18

Samenstelling en lay-out: Lukie van Geest

Vóór-lezers: Tony ten Veen en Kees de Kovel



Overzicht activiteiten

2024

September:

- 1 Expositie
- 4 Woensdagochtendloop
- 8 Startzondag - Concert
- 11 Woensdagochtendloop
- 14 Ontmoeten op Voeten
- 15 Start Vredesweek
- 18 Woensdagochtendloop
- 25 Woensdagochtendloop

Oktober:

- 2 Woensdagochtendloop
- 4 Vrijdagmiddagtreffen
- 5 Ontmoeten op Voeten
- 9 Woensdagochtendloop
- 11 'Coming out day'
- 16 Woensdagochtendloop
- 20 Preek van de Leek
- 20 Film
- 22 Thee met een Thema
- 23 Woensdagochtendloop
- 27 Taizéviering
- 29 Film
- 30 Woensdagochtendloop
- 5 Midwinterwandeling

November:

- 1 Vrijdagmiddagtreffen
- 2 Ontmoeten op Voeten
- 3 Orgelconcert
- 6 Woensdagochtendloop
- 13 Woensdagochtendloop
- 20 Woensdagochtendloop
- 27 Woensdagochtendloop
- 30 Ontmoeten op de voeten

December:

- 1 Foto-expositie
- 4 Woensdagochtendloop
- 6 Vrijdagmiddagtreffen
- 11 Woensdagochtendloop
- 15 Kerstconcert
- 16 Kerstattenties verzorgen
- 18 Woensdagochtendloop
- 24 Kerstavondviering

2025

Januari:

- 5 Midwinterwandeling



Voorwoord

Voor u ligt het programma voor de tweede helft van 2024 van onze gemeente De Ontmoeting.

De rode draad door het programma is de zin:

‘Wat doen wij in Gods naam?’

Een zin die soms heel gemakkelijk gebruikt wordt, gedachteloos, onverschillig.

Ook in Gods naam strijden mensen voor vrede en recht;

Ook in Gods naam worden verschrikkelijke daden verricht.

Carel ter Linden kreeg de vraag om een boek te schrijven over wat hij zelf gelooft, of niet (meer) gelooft. Kortom: wat hij aan zijn kinderen zou kunnen of willen doorgeven. Hij gaf het boek de titel: ‘Wat doe ik hier in GODSNAAM?’ Een spirituele zoektocht.

Het motto wordt in het jaarprogramma ontleed met accenten op de woorden uit de zin: dat geeft steeds een nieuw gezichtspunt.

Zo bezien een uitnodiging om mee te doen, op zoek te gaan naar tekenen van hoop in deze wereld met Gods naam als licht op ons pad: Jahwe, Ik ben er bij op de tocht door het leven.

Een woord van dank voor de werkverbanden, die zich inspannen om het programma te vullen en voor de samenstellers van het programmaboekje.

Namens de kerkenraad,
Louw den Besten

Startzondag

Op zondag 8 september openen we het nieuwe seizoen met de Startzondag in De Ontmoeting.

Het thema van het nieuwe seizoen is 'Wat doen wij in Gods naam?'.

In de dienst gaat voor Ds. Mariëtte Bossenbroek

Na de dienst bent u uitgenodigd voor koffie en een lichte lunch.

Om 13.00 uur neemt Podium de Ontmoeting het stokje over met een concert van de Klezmerband 'Trio Wilde Eend'.

Het programma duurt tot ongeveer 14.00 uur.

Van harte welkom!



Podium De Ontmoeting



Podium De Ontmoeting is één van de projecten van het traject De Toekomst. Het doel van dit traject is De Ontmoeting als geloofsgemeenschap midden in de samenleving te plaatsen voor zowel mensen van binnen als buiten de kerk.

Podium De Ontmoeting probeert dit doel te bereiken door culturele en verdiepende activiteiten te organiseren en deze ook buiten De Ontmoeting bekend te maken. Het streven is om in het begin van elke maand een activiteit te organiseren waaraan een zo breed mogelijke bekendheid wordt gegeven.

Een deel van de activiteiten wordt georganiseerd door Podium, een deel door andere werkgroepen van De Ontmoeting. De activiteiten worden op elkaar afgestemd in het Breed Overleg. Om de ontmoetingsfunctie te stimuleren worden de activiteiten stevast afgesloten met de mogelijkheid van samenzijn met een hapje en een drankje.

De werkgroep vergadert eens per maand en bestaat uit: Anita Minnema (voorzitter), Lydia Scheen (secretaris), Wim A.B., Anne van Dorp, Erik Stotijn, Gerard Sweep (extern; publiciteit).

Contact: podium@deontmoetingnunspeet.nl.

Activiteiten

Zondag 8 september 12.30 -14.00 uur:

Startzondag met een optreden van de Klezmerband
' Trio Wilde Eend'

Vrijdag 11 oktober, 13.00 -14.00 uur:

'Coming out day' - Met een optreden van het
Regenboogkoor 'Roca Rosa' uit Amersfoort
en aansluitend

14.30 uur: De film 'Latter Days' uit 2003

3 november 14.00 uur:

Orgelconcert door Jurjen Lipke

15 december 16.30 uur:

Kerstconcert Nunspeets Kleinkoor

Diaconie



De diaconie van De Ontmoeting richt zich op financiële en materiële hulpverlening, zowel aan particulieren als aan organisaties, in binnenland en buitenland. De meeste ondersteuning door de diaconie is gericht op het buitenland, waarbij de doelen worden aangedragen door Kerk in Actie. Daarnaast worden ook organisaties als Artsen zonder Grenzen, Oikocredit en Amnesty International ondersteund.

Noodhulp wordt geboden aan gebieden die getroffen worden door oorlog, onderdrukking of natuurgeweld.

Gemeenteleden worden opgeroepen ook collectiedoelen aan te dragen.

In Nunspeet wordt met andere diaconieën samengewerkt in het Diaconaal Platform. Gemeenteleden verzamelen voedselproducten ter ondersteuning van Voedselhulp Nunspeet.

De diaconie is een zelfstandig organisatieonderdeel van de kerk.

Het beheer van de schenkingen en giften is gescheiden van het beheer van de kerk.

De werkgroep bestaat uit de volgende leden:

Wilma Bijma, ambtsdrager diaken, voorzitter

Michiel van Essen, secretaris

Lamko Evers

Louw den Besten, ambtsdrager diaken

Jaarproject 2024: Samen in actie voor Bangladesh

Als gemeente zetten we ons op dit moment in voor het werk van Kerk in Actie in Bangladesh. Dit Aziatische land, met een prachtige delta, is één van de dichtstbevolkte landen ter wereld. Een kwart van de bevolking leeft in armoede en het land kampt steeds vaker met natuurrampen, zoals cyclonen en overstromingen.

Hoewel christenen er een kleine minderheid vormen, zijn zij vaak actief lid van een kerk. Kerken willen graag dienstbaar zijn aan de samenleving. Zo helpen zij boerengezinnen met landbouwtrainingen om hun productie te verhogen, en om zich aan te passen aan klimaatverandering. Ze helpen vrouwen om hun inkomsten te vergroten, en ondersteunen kleine dorpsgemeenten met bijbelonderwijs en trainingen in jongeren- en vrouwenwerk. Deze kerken in de minderheid hebben steun nodig om te kunnen bestaan.

De gemeente krijgt regelmatig berichten over de verschillende onderdelen van het project. Daarnaast zullen er zo nu en dan bijdragen uit Bangladesh in onze zondagmorgendiensten zijn, zoals het aansteken van de kaars, een gebed, een Paas- of Kerstgroet. Dit is mogelijk door middel van tekstberichten, foto's en video-opnamen die wij uit Bangladesh krijgen.



Gemeenteactiviteiten



Het hele jaar door zijn er verschillende activiteiten in en buiten het kerkgebouw waar u per keer aan mee kunt doen. Het doel is om elkaar op een informele manier te ontmoeten.

Woensdagochtendinloop

Op woensdagochtend bruist het in De Ontmoeting. Om 10.00 uur gaat het gebouw open en is er koffie met iets erbij. Het woensdagochtendteam dekt de tafels en maakt het gezellig. We willen onze gastvrijheid vormgeven voor iedereen die graag samen 'een bakje' wil doen. Er is dan ruimte voor gesprek. De gesprekken kunnen overal over gaan. Misschien wil je iets verdrietigs delen of juist iets fijns. Of gewoon genieten van gezelschap. Het kan allemaal. Iedereen is welkom. Je hoeft geen lid van deze kerkelijke gemeente te zijn en ook niet te worden. De Ontmoeting is een niet-dogmatische gemeente. We respecteren andermans levensbeschouwing en staan open voor andere opvattingen.

Medewerkers zijn: Anne en Kees van Dorp, Woutje Mulder, Marijke Westendorp

Woensdagochtendkoor (Woeko's)

In de kerkzaal is er gedurende deze koffietijd vanaf 10.30 uur een zanguurtje o.l.v. Tony ten Veen.

Wie graag zingt kan zich daarbij aansluiten. We geven geen concerten. Het gaat puur om het plezier van het samen zingen. Misschien wil je een vast lid van de WoeKo's worden. (Zo zijn we gaan heten: Woe(nsdagochtend) Ko(or)'s.) Maar het is ook prima als je af en toe eens wilt komen.



We zingen van alles: gospelsongs, liederen uit Taizé, 'gouwe ouwen' bijvoorbeeld van Vera Lynn 'We 'll meet again' en 'Greensleeves', 'Twee reebruine ogen', opera-tophits als het 'Slavenkoor'. Te veel om op te noemen. Heb jij zelf een lied dat je dierbaar is? Neem het mee! Dan nemen we dat ook op in ons repertoire.

Na het zanguur blijft de kerkzaal open voor wie stilte of bezinning zoekt. Ook de wisselende kunstexpositie kan dan worden bekeken.

Vervoer op deze ochtend kan worden geregeld. Laat het even weten als je vervoer nodig hebt, stuur een mail naar koffieinloop@deontmoetingnunspeet.nl

Ont-meat Vega Proeverij

Op de woensdagmorgen rond de klok van half twaalf is er tenslotte de Ont-meat Vega Proeverij. Doel van de Ont-meat Vega Proeverij is om elkaar op een uitnodigende manier te ondersteunen in de overstap naar het ont-meaten. Dit vanuit de gedachte dat we als christenen bij uitstek zorg voor de aarde hebben. Minder, of liever nog geen vlees eten, is belangrijk voor het milieu, voor een eerlijke voedselverdeling, voor onze gezondheid.

Maar ja, hoe kom je uit je vaste routines, hoe zet je een lekkere vegetarische schotel op tafel? Daartoe dient dus de Proeverij: een grote vaste ploeg zorgt beurtelings voor een vegetarisch hapje, de recepten worden erbij gegeven.



Voor het komende jaar staan ook kookdemonstraties op het programma. Op de GROENE TAFEL is de Vega-klapper met de recepten te vinden, alsmede allerlei andere interessante info.

Medewerkers van de Ont-meat Vega Proeverij zijn:

Tony ten Veen, Nan van Leeuwen, Nini Schönthaler, Wil van Dongen, Ria Mulder, Carolien Beek, Marijke Westendorp, Anne en Kees van Dorp, en Woutje Mulder

Vrijdagmiddagtreffen

Op de eerste vrijdagmiddag in de maand oktober is er in De Ontmoeting een gezellig samenzijn van 17.00 uur - 19.00 uur onder het genot van een hapje en een drankje.

Contactpersonen zijn: Wil Knol en Wil van Diggelen.

U kunt zich hiervoor opgeven via

vrijdagmiddagtreffen@deontmoetingnunspeet.nl

4 oktober

1 november

6 december

Ontmoeten op Voeten

De route wordt door één van ons van te voren uitgestippeld en is maximaal zeven kilometer lang in een gebied niet al te ver van Nunspeet.

Er wordt om half tien verzameld in De Ontmoeting.

Contactpersoon is Wil van Diggelen

Voor meer informatie en aanmelding:

ontm.voeten@deontmoetingnunspeet.nl

14 september

5 oktober

2 november

30 november

5 januari: De traditionele midwinterwandeling rond de Zandenplas met de Veluwe Midwinterhoornblazers. Er zijn warme drankjes en soep na afloop.

Vieren



Onder Vieren vallen de werkgroep eredienst, de Taizédiensten, de cantorij en het symbolisch bloemschikken.

De werkgroep eredienst

De werkgroep eredienst houdt zich bezig met de vorm van de kerkdiensten. Zij zorgt er voor dat de gastpredikanten de juiste informatie krijgen en evalueert met name de diensten van predikanten, die voor het eerst bij ons zijn voorgegaan. De bijzondere diensten, zoals Kerst, de Stille Week, de laatste zondag worden door de werkgroepleden samen met de predikant voorbereid. Ook is er rondom bepaalde diensten samenwerking met Kunst en Verdieping. Leden van de werkgroep zijn: de cantor-organist Han Siertsema en de gemeenteleden Cora de Kovel, Wil van Dongen, Mariëtte Bossenbroek, Zwaantje van Wijk

Taizévieringen

In het plaatsje Taizé, in de Bourgogne, is het oecumenische klooster gevestigd dat Roger Schutz in 1944 stichtte. In de loop der jaren heeft het in toenemende mate aantrekkingskracht voor jongeren gekregen. Elke week, vooral in de zomer en rond Pasen, komen duizenden jongeren naar Taizé voor ontmoeting en bezinning. Elke dag geven de broeders bijbelinleidingen. Driemaal per dag komen de broeders met alle bezoekers bijeen in de Verzoeningskerk, met veel zingen en een lange tijd van stilte. De liederen zijn eenvoudig, de kracht zit in

de herhaling, zo komen de liederen 'binnen'. Op veel plekken in Nederland worden vieringen in de geest van Taizé gehouden. Ook in De Ontmoeting. Viermaal per jaar op zondagmiddag houden we een Taizéviering. Net zoals in Taizé zingen we veel, er is veel stilte, we lezen uit de bijbel en bidden. Er is geen preek. We steken kaarsjes aan en ieder die dat wil, kan een gebedsintentie opschrijven, die in het gebed wordt meegenomen. In het eerste half jaar is de viering op 27 oktober. Iedereen is van harte welkom! Het Taizékoor staat onder leiding van Tony ten Veen. De medewerkers zijn: Cora de Kovel, Tony ten Veen, Wil van Dongen, Carolien Beek

Samen aan tafel

De medewerkers zijn: Louw den Besten, Zwaantje van Wijk, Cora de Kovel

Symbolisch bloemschikken: symboliek en beeldkracht

Het symbolisch bloemschikken wil met name op de kerkelijke hoogtijdagen de liturgie met creatieve elementen ondersteunen. Als beeldkracht van een kleur, bloem of een voorwerp voor vele mensen dezelfde associaties oproept en verwijst naar iets anders, dan krijgt die kleur, die bloem of dat voorwerp een symbolische betekenis. De symboliek en de beeldkracht is afhankelijk van tijd, cultuur en levensbeschouwing en traditie. Kleuren worden ook in de Bijbel symbolisch gebruikt. Soms spreken bloemen een scheppende taal die verder reikt dan woorden.

De medewerkers zijn: Zwaantje van Wijk, Anne van Dorp, Joke den Besten

Bijzondere diensten

15 september 10.00 uur: 1e zondag van de vredesweek. Ds. Wolse gaat voor in een bijzondere dienst.

20 oktober 10.00 uur: Dienst met preek van de Leek. Frank Holleman (Fork Ranger)

10 november 10.00 uur: Ds. Alexander Noordijk, www.pgmonnickendam.nl gaat voor in de dienst "Hoe inclusief is de Christelijke Kerk?"

24 december kerstavond 19.00 uur: Lieder en verhalen rond kerst

Pastoraat



Doel van het Werkverband Pastoraat

We willen invulling en uitvoering geven aan het ‘omzien naar elkaar’ in De Ontmoeting. Dat betekent:

- Aandacht en tijd geven aan gemeenteleden van De Ontmoeting in gesprekken waarin het delen van lief en leed een belangrijk aspect is.
- Praktische ondersteuning geven waar dat nodig en gewenst is.
- Stimuleren van contacten en betrokkenheid in de gemeente, onder meer door het organiseren van ontmoetingsmomenten.
- Stimuleren van Onderling Pastoraat.

Samenstelling Werkverband Pastoraat

Ouderling pastoraat, ook kerkenraadslid: Anita Minnema

Wijkcoördinatoren: Woutje Mulder, Nini Schönthaler, Irma Elgersma, Marijke Westendorp en Wil Knol. Zij houden contact met gemeenteleden in hun wijk en zijn aanspreekpunt voor de mensen in hun wijk.

Bezoekmedewerkers: Jaap van Dam, Gerda Speets, Elly Kleuver en Cobi van Keulen-Neele. Zij gaan regelmatig op bezoek bij mensen die meer aandacht behoeven.

Voorzitter: Irma Elgersma. Zij leidt de vergaderingen en onderhoudt de interne communicatie.

Predikant is adviserend voor het Werkverband.

Thee met een thema:

De theemiddag met een gespreksthema. In een gezellige sfeer met thee, koffie en allerlei lekkernijen hebben we gesprekken met elkaar, in kleine groepjes. We kiezen onderwerpen, die aansluiten bij het jaarthema van De Ontmoeting. Dit jaar is het thema 'Wat doen wij in Gods naam?' Het thema wordt ingeleid door een filmpje, muziek, een lied of een gedicht. Vanzelfsprekend kunt u een beroep doen op vervoer, dus aarzel niet om u aan te melden bij een van de wijkcoördinatoren of via de intekenlijst in de hal van de kerk.

Organisatoren zijn: Gerda Speets, Wil Knol, Marijke Westendorp

Hebt u vragen? pastoraat@deontmoetingnunspeet.nl

22 oktober van 14.00 uur-16.00 uur

Kerstattenties:

'Omzien naar elkaar', dat willen wij zeker ook in de Kersttijd gestalte geven, in de vorm van een Kerstattentie. Sommigen mogen die ontvangen, anderen gaan ze maken en weer anderen gaan ze bezorgen; alles met plezier, want het gaat om de aandacht voor elkaar. Deze keer géén Kerststukje, maar.... een andere verrassing.

U kunt te zijner tijd in het Contactblad lezen bij wie u zich kunt aanmelden om mee te doen, of anders via het inschrijfformulier in de kerk

Organisatoren: Anne van Dorp, Marijke Westendorp, Gerda Speets

Het maken en het bezorgen is op 16 december.

Kunst en Verdieping



De werkgroep Kunst en Verdieping wil de gemeente in contact brengen met kunstuitingen, die direct of indirect ontleend zijn aan religieuze en/of maatschappelijk relevante onderwerpen. Kunst heeft het vermogen een ander aspect van religieus beleven te belichten, zowel door woord en beeld als luisteren. Daarbij zoeken wij met elkaar naar wat er werkelijk toe doet, naar wat verwondert, verrijkt en uitdaagt. Kortom, naar wat ons leven zin geeft.

Een aantal keren per jaar organiseren wij een expositie in de Ontmoeting. Bij de opening vertelt de kunstenaar over zijn expositie en gaan wij met hem/haar in gesprek.

Wij nodigen deskundigen uit om lezingen te geven over sociale, ethische, filosofische en theologische onderwerpen die ons kunnen inspireren.

Op een aantal zondagmiddagen wordt er een film gedraaid waarin sprake is van een religieus of maatschappelijk onderwerp.

De werkgroep Kunst en Verdieping bestaat uit de volgende deelnemers:

Voorzitter: Nan van Leeuwen

Secretaris: Lies Luijten

Leden: Anne van Dorp, Lydia Scheen, Marianne Sleen en Lukie van Geest

Expositie

1 september-24 november: Cor Krijt 'Vertekeningen'

Toelichting op 1 september na de viering en de koffie

1 december-26 januari: Foto-expositie

Thema: 'Van stal naar stal'

Film

20 oktober om 14.00 uur: 'The old oak'



De Ontmoeting
Arthur Briëtstraat 38
8072 GZ Nunspeet



Website:
www.deontmoetingnunspeet.nl

Kerk-tv:
www.kerkomroep.nl/#/kerken/11397

Scriba
e-mail: info@deontmoetingnunspeet.nl



Van harte welkom